



- Når vinden blæser...
- Jeg – en kirkebladsuddeler
- Gospelfestival

Når vinden blæser...



Når vi sidder og læser dette kirkeblad, fejrer vi pinse – kirkens fødselsdag.

Begivenhederne den første pinse i Jerusalem er grundlaget for kirken. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 2, som er en velkendt tekstlæsning i forbindelse med pinsens budskab. Den første pinse har betydning den dag i dag. Pinsens budskab er sammen med julens og påskens budskab forudsætningen for vores kristne kirke.

Mødet med Jesus Kristus

I øjeblikket har jeg kontakt med en ung mand med en muslimsk baggrund, som på en overnaturlig måde – et pinseunder – er blevet overbevist om, at Jesus Kristus er sandheden. Trods trusler om vold og død holder han fast ved sin overbevisning om Jesus Kristus som sin frelser – et pinseunder. Han har måttet flygte fra sin familie, kone og en nyfødt datter. Han fortalte, at det er på grund af sin nyfundne tro, at han har måttet forlade sin trygge tilværelse. Det er sandelig en høj pris for at bekende sig til Jesus Kristus. Men det er en kendsgerning – når vinden blæser (symbolet på Helligånden og dennes virke).

Hvad er Bibelen?

Dette spørgsmål bliver jeg ofte stillet, og Bibelen er en omdiskuteret bog. Mange har i tidens løb rettet kritiske spørgsmål og forsøgt at tilintetgøre Bibelen, hvilket er mislykkedes. Den kendte franske forsker og filosof Voltaire sagde: ”Om hundrede år vil Bibelen kun findes på museer!” Men i dag har det franske bibelselskab til huse i Voltaires hus. Bibelen er verdens bestseller på trods af mange negative udtalelser om den. Guds ord, som levendegøres af Helligånden, er vejledning i troen.

Kristendommen er på verdensplan i vækst. Bibelen er en aktuell og levende bog, som har et budskab til mennesker i dag.

Hvordan skal vi læse Bibelen?

Det vil gavne os, om vi læser Bibelen med tillid og et åbent sind, sådan at pinsens ånd (Helligånden) vil vejlede og åbenbare Kristus for os og styrke vores tro. Det er en lykke, når det sker.



Præsteartikel

Kirkens opgaver

Biskop Niels Henrik Arendt holdt for nylig et foredrag over emnet: "Folkekirken i det nye århundrede og balancen mellem tradition og fornyelse" Jeg vil kun nævne tre af de syv punkter, som er relevante i denne sammenhæng: 1) præstens kirke eller menighedens kirke, 2) kirkens undervisning, 3) mission.

Det er nærliggende, som almindelig kirkegænger at betragte kirken som præstens kirke, men det er en misforståelse. Kirken er både præstens og menighedens. For at vor opgave som kirke må lykkes, må vi trække

på samme hammel, og det vil gøre en forskel.

Kirkens undervisning og viden er en vigtig del af kirken. Den må styrke troens spørgsmål og styrke forholdet til Gud, som enkel-person og som menighed.

Mission: Det er meget enkelt, at vi fortæller det, som vi selv tror på.

Lad pinsens ånd blæse over os, så vi får et ret forhold til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, således vil menigheden vokse i ånd og liv.

Kamalesh Biswas

Tak for indsatsen

Søndag den 4. marts 2007 samlede vi igen ind til Folkekirkens Nødhjælp. Og på trods af en kæmpe TV-aften to uger før, hvor der blev indsamlet 52 mio. kr. og på trods af, at der nu er hele 7 landsindsamlinger hvert år, så lykkedes det Folkekirkens Nødhjælp at nå op på 14 mio. kr. igen i år. I vores sogn blev det til 24.310 kr. Tusind TAK for hjælpen med at tage en rute, med at hjælpe i køkkenet og med at tælle de mange penge op. Tak for endnu en festlig dag i Brændkjær sogn.

P. V. Hansen.



Forsidebilledet

Lars Henrik Steinfeldt har været ude med kameraet og har indfanget noget af det mylder af blomster og grønt, som foråret og sommertiden byder på. Hans billeder pryder dels forsiden og dels nogle af artiklerne i dette blad. Da jeg så billederne, kom jeg uvilkårligt til at tænke den dejlige sommersalme, der står som nr. 725 i salmebogen: Det dufter lysegønt af græs.

*Se blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.*

*Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!*

Alt smukt vi ved,

al kærlighed,

den mindste fugl og lilje

er, Gud, din skabervilje.

JMM

Kirken har mange rum

Frivillig glæde

Det er en mulighed at komme i Brændkjærkirken helt uden forpligtelser af nogen art. Det er i høj grad en mulighed. Men det er sjovere at være med. Der er sådan set ikke noget nyt i dette: at jo mere man giver, des mere får man tilbage. Det er en gammel sandhed, og den gælder også i kirken. Derfor er der mange aktive i Brændkjærkirken. Og det er ikke måden, man er det på, der er afgørende. For man kan være det på rigtig mange måder. Ja, man kan i grunden selv finde på den måde, der passer én allerbedst, og hvis man så kan interessere et par stykker mere for den måde at være aktiv på, så er man straks et lille arbejdsfællesskab. I tidens løb er der opstået rigtig mange af dens slags små arbejdsfællesskaber i Brændkjærkirken. Der er arbejdsfællesskaber af mennesker, der deler kirkeblade ud, sorterer brugt tøj, sørger for at kirkens kaffe bliver drukket og

kirkens avis bliver læst, laver kirkekaffe og kirkefrokoster, servicerer ved musicals, kører folk hjem fra kirke, hjælper med i kirkens børnearbejde, tager en tørn ved eftermiddagsmøder, udflugter og sognearrangementer, spiller med ved søndagens gudstjenester, eller bare er til rådighed som dem, der altid er imødekomende og venlige over for nye mennesker. Der er utallige muligheder for at være aktiv. Og menighedsrådet er taknemmelig hver gang nogen dukker op og vil være med til at gøre et stykke arbejde, for det er ensbetydende med, at kirken er levende .. og at vi føler et ansvar for hinanden. Hjertelig velkommen i kirkens arbejdsfællesskab. Kik ind en dag. Henvend dig til den første den bedste du ser, og fortæl om, hvad du kunne have lyst til.

Leif Nielsen

Jeg – en kirkebladsuddeler



4 gange om året bruger jeg en lille times tid på at uddele kirkebladet i et område som omfatter nogle af boligblokkene på Snerlevej. Det lille job har jeg sammen med mange andre frivillige i sognet, som

også har fået tildelt et område.

Jeg startede som uddeler i slutningen af 1980'erne, og har altså været med i nogle år. Ja, så længe, at jeg efterhånden kender mine "kunder", og ofte får en snak med dem. I en tid, hvor frivilligt arbejde tit lønnes, er det vel ikke overraskende, at jeg engang imellem har fået stillet spørgsmålet: "Hvad får du så

for det?". Mit svar er enkelt. Jeg får god motivation, da der er mange

trapper på Snerlevej, og jeg hygger mig med det, ofte sammen med min kone. Det skal nemlig med, at vi har delt ruten med hinanden i de fleste af årene. Jeg kunne også fortælle at jobbet betyder indbydelse til en hyggelig personalefest en gang om året.

I mange sogne benytter man ikke kirkebladsuddelere mere. I stedet for bliver bladene sendt ud med posten. Hvorfor det er



Kirken har mange rum

blevet sådan, kan man jo kun gisne om, men mon ikke det i mange tilfælde er fordi, det er blevet vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mange frivillige. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes også, at de sogne, som ikke benytter uddelere, går glip af den kontakt mellem borgerne og kirken, som formidles ved den personlige uddeling.

De mange samtaler med beboerne igennem årene, har i hvert tilfælde gjort det klart for mig, at den kontakt er til glæde for begge parter.

Da jeg startede var jeg fortsat på arbejdsmarkedet, og havde ofte lange og travle arbejdsdage. Da var dette at være kirkebladsuddeler, en god måde at blive afstresset på. I dag, hvor jeg er blevet pensionist, er det vel mere for at gøre en smule nytte i et sogn, som jeg holder meget af.

Jeg vil derfor gerne anbefale jobbet til enhver, som har lyst til at bruge en smule tid på et arbejde, som er betydningsfuldt og givende.

Jørn Laursen

Forårskoncert med Brændkjærkirken Børne- og Voksenkor

Onsdag den 30. maj kl. 19.30 afholdes forårskoncert i Brændkjærkirken med Brændkjærkirken Børnekore og Voksenkor.

Programmet vil være afvekslende. Børnekoret synger sange og satser, som vi har arbejdet med i årets løb, og Voksenkoret vil tage os med en tur rundt i kirkeåret. Der vil under koncerten være mulighed for at synge med på kendte årstidssalmer – og måske lære en enkelt ny.

Ved forårskoncerten medvirker også kirkens to organister, Niels Karstoft og Elsebet Ro-

sing Illum med et stykke musik for violin og orgel.

Der er fri entré til koncerten.



Kirkegårdsvandring



Kirkegårdsbestyrelsen og Kolding Kirkegårde indbyder til en guidet rundtur på Sdr. Kirkegård **tirsdag den 7. august klokken 19.00**. Efter turen vil Lisbeth Sinnet Froholdt holde en kort andagt i Kapellet, og efter denne er Kolding Kirkegårde vært ved et lille traktement.

På Ndr. Kirkegård vil der den **23. august** finde et lign. arrangement sted, hvor Michael Markussen vil stå for andagten.. Også her begynder vi rundturen klokken 19.00.

Else Oxenvad

Kirken har mange rum



Birgitte Rosengren

Børnesprøel

Hej med dig!

Forleden var jeg ude at handle og tro mig, når jeg siger, der var fyldt med kommende konfirmander. De skulle kigge på tøj både til konfirmationen, men i høj grad også til "Blå mandag".

Konfirmationerne er overstået, når dette nummer udkommer, men i skrivende stund er de faktisk først lige gået i gang. Derfor synes jeg, det er et fint oplæg til dette nummer.

For hvad er det, der sker, når vi bliver konfirmeret?

Jo altså, for lige at starte helt tilbage til vi var små, så var der en fadder, der rystede foran rigtig mange deltagere, men alligevel formåede at sige et klart og rungende "Ja" til Gud for os. Så bliver vi lidt større og får religion eller kristendom i skolen. Her lærer vi bl.a. om de forskellige religioner, der findes, men også rigtig meget om kristendommen. Så kan vi blive "Mini-konfirmander" i Brændkjærkirken, hvor det hele pludselig giver en mening. Endelig kommer tiden, hvor vi ender i 8.

Klasse. Så begynder vi at være kommende konfirmander. Vi skal gå til præst 2 timer om ugen. Vi hygger os sammen med præsten og sammen med hinanden. Lidt senere i forløbet skal vi også huske at komme i kirke til gudstjeneste 8-10 gange, hvor vi skal kunne fortælle om, hvad der skete.

Endelig kommer dagen så, hvor vi skal i vores pæne tøj. Vi skal møde i kirken. Der er en hel masse mennesker, nogen kender vi, og nogen ser vi for første gang. Præsten siger en hel masse, og langt om længe spørger præsten "Vil du konfirmeres i den kristne tro?"... Nu er det pludselig os selv, der ryster af nervøsitet og får svaret et "Ja" til præsten. Derefter skal vi knæle og modtage velsignelsen og dermed konfirmationen.

Så når man bliver konfirmeret, handler det hele egentlig om, at vi bekræfter vores kristne tro. Altså bekræfter vi selv det "Ja", som vores fadder engang sagde for os.

Så er vi konfirmeret, og så skal vi holde fest.

Formodentlig får vi en masse fine gaver og sikkert også penge, som vi kan bruge til at købe en knallert, en gul gummiand, en ny cykel eller noget helt fjerde, som vi netop har ønsket os.

Den danske tradition er efterfølgende, at vi skal på "Blå mandag". "Blå mandag" vil jeg vælge at sammenligne med en "Bryllupsrejse". Når man er blevet gift rejser man sommetider lidt væk. Når man er blevet konfirmeret, ja så tager man på "Blå mandag". Denne dag starter oftest med, at man samles og spiser rundstykker. Så tager man til en anden by, hvor man shopper, spiser frokost for til sidst at ende i et tivoli, og have det sjovt sammen med sine kammerater. Faktisk ved jeg ikke rigtigt, hvorfor det hedder "Blå mandag", men jeg har hørt, det er fordi alterdugen i katolsk tid var blå, men hvorvidt det er sandt, må jeg lade være usagt.

Hvis en af læserne skulle vide dette, er I velkomne til at skrive til os.

*Med ønsket om en god sommer
Birgitte Rosengren*

Kirkeklummen



Hvilken herlig tid! Jeg synes, der er noget forunderligt over foråret. Hvert år det samme trylleri, når de små erantis og vintergækker titter op ad jorden. Nogen gange bliver de begravet i sne, men de dukker bare nakken, og når solens stråler smelter sneen, er de straks klar igen. Snart følger alle de andre; krokus, påskeliljer og tulipaner og træerne springer ud i dejlig lysegrønt. Alle kæmper de med deres flotte farver om vore øjnes opmærksomhed.

Dufte er der mange af. De behagelige, som vi elsker. Der er også nogle ubehagelige, men alligevel nødvendige lugte, som når landmanden har været ude med gødning. Så er der vitaminer i luften.

Der bliver også lidt for ørne at lytte på, når fuglene går i gang med deres glade sang og kalden på hinanden. De skal have fundet en mage og i gang med redebyggeri, æglægning, udrugning og opfostring af et helt kuld unger. De ved nok, hvad sommeren skal gå med.

Vi mennesker fornemmer også foråret. Vi kommer ud af vores huse, og ved det mindste solstrejf er vi i gang i haven eller ude at opleve naturen og suge til os af indtryk. Vi kommer lidt tættere på hinanden. Det er tiden, hvor følelser bliver vakt på ny. Forelskelse – hvilken fryd. Hvad er større, end når det

ender med bryllup? Af alle livets alvorlige begivenheder, er det en af de mere festlige. Ikke at jeg vil forklejne en fødsel og den efterfølgende barnedåb. Eller bekræftelsen af denne, som mange konfirmander lige har været igennem, når dette læses.

Nu hvor vi er hvirvlet gennem foråret med alle vores sanser vidt åbne, er det på tærsklen til sommeren tid til at beslutte, hvad ferien skal bringe. Det er godt med oplevelser, men der er nu ikke noget så godt, som tid til hinanden og fordybelse. Hvad end I nu måtte beslutte jer for, så god sommer. Jeg vil gøre mit bedste for at nyde også den – her og nu.

Lise Neergaard



Arrangementer

Kolding gospelfestival 22.-23. september i Brændkjærkirken

- Oplev suset når de mange stemmer smelter sammen i en smuk ballade.
- Mærk adrenalinen pumpe når gospelmusikkens energi for alvor tager fat.
- Blev inspireret af den dygtige vejledning af Festival-instruktørerne.
- Glem frustrationerne, når vi ikke kan finde tonen og melodien.
- Nyd når det hele alligevel fungerer ved koncerten i Brændkjærkirken.



Gospelkoret Lusangi er allerede i fuld sving med at arrangere Kolding Gospelfestival 2007. For 3. gang byder koret velkommen i Brændkjærkirken 22.-23. september til et brag af en oplevelse.

En gospelfestival er et sted hvor DU synger gospel. I løbet af weekenden indøver sangere, solister og musikere et udvalg af gospelsange hentet fra forskellige gospelmiljøer rundt i verden. Søndag afsluttes festivalen med en stor galalakoncet.

Uanset om du kan noder, har sunget i kor før, eller er over pensionsalderen, så er det ikke noget problem! På Kolding Gospel Festival er det udelukkende lysten til at synge gospel der er afgørende for deltagelse. Så glem alt om noder, alder og korerfaring – pak tasken og kom og syng med!

Solister

I år får vi hjælp af 3 navne som hver på sin måde er kendt med gospelmusikken:

Lillian Boutté



Souldronningen fra Hamborg. Født i New Orleans, Louisiana, USA, hvor hun studerede musikterapi på Xavier University of New Orleans. Det blev hurtigt kendt lokalt, at hun var en talentfuld gospel sangerinde, og lidt efter lidt udvidede Lillian Boutté gospel repertoiret med jazz, blues og swing.

I november 1986 opnåede Lillian Boutté den store ære officielt at blive udnævnt til sin hjembys musikalske ambassadør, 'New Orleans Music Ambassador', en titel ingen anden er skænket siden Louis Armstrong! Hun kvitterede med en storslået Europaturné, hvor hun udbredte New Orleans-musikkens unikke stilarter for det tryllebundne publikum.

Gospelkoret Lusangi har tidligere samarbejdet med Lillian Boutté til en koncert for fulde huse.

Julie Lindell



- er et af gospelgenrens store talenter herhjemme. Allerede som 16-årig fik hun til opgave at indsynges otte af sangene til det danske lydspor på Disneyfilmen Herkules, og siden er det gået stærkt.

Julie Lindell har optrådt med bl.a. Cliff Richard, Sanne Salomonsen, Søs Fenger, Creamy og Blå Øjne, og i eftersommeren 2004 turnerede hun seks måneder i England med den storsælgende Will Young.

Arrangementer

Jordan McGuire



I 2005 ankom en ung mand til Danmark som udvekslingsstudent og blev tenor i Gospelkoret Lusangi. Det viste sig dog, at det ikke var en hr. hvem-som-helst.

Jordan McGuire har siden taget Danmark med storm med sin fantastiske tenorstemme, trods sin unge alder. Han står bag flere kor i Carterville, Illinois i USA, hvor han også var ankermanden bag Lusangis 10 koncerter i staterne i februar 2007. Han var med som sanger på sidste års gospelfestival og havde en enkelt solo, som også er på CD'en fra festivalen 2006. Men nu henter vi Jordan over Atlanten igen og er stolte af at kunne præsentere ham i buketter af fantastiske solister. Han er et stjerneskind der lyser op - ikke bare for en aften!!

Dirigent

Gospelkorets egen dirigent Henrik Nordborg, vil også denne gang stå i spidsen for Kolding Gospelfestival. Han er en humoristisk underviser, og formår at begejstre og motivere så alle bliver revet med.

Han er klar til at gi' dig én på opleveren!!



Læs mere på www.Koldinggospelfestival.dk – eller kontakt formand Christine Refshauge, tlf. 5180 95 00

Menighedsrådsmøde

26. juni kl. 19.00

Mødet er offentligt.

LUSANGI

Gospelkoret Lusangi øver i kirken hver torsdag kl. 19.30



Formand:

Christine Refshauge 75 53 43 63

Dirigent:

Henrik Nordborg 75 53 33 36

Sommerkoncert – LUSANGI

21. juni kl. 19.30

Gospel er livsglæde, begejstring og nærvær. Har du det godt, får du det bedre. Har du det skidt, finder du ro. Er du i gråzonen, vil du mærke livet vokse på ny.

Kom og oplev Gospelkoret Lusangi på helt tæt hold, når de giver sommerkoncert i Brændkjærkirken. De formår at sprede livsglæde og vække den indre sangfugl i dig - også selvom du ikke var klar over du havde én !!

Kom og syng med. Lad dig rive med af glade sommerrytmer som bare gør det umuligt at sidde stille.

Entré 50 kr.

Arrangementer

Familietræf

**Onsdage i ulige uger kl. 18.00 - 20.00
i kirkens sidehus.**

Kontaktpersoner:

Helle Christiansen 75 56 98 18,
Grethe Clemensen 75 53 36 86
Inger Stobbe Nielsen 75 52 20 55
Kirsten Müller &
Bent Bach Nielsen 75 52 96 70

Sæsonstart 29. august.

Værestedet

**Hver torsdag i Sidehuset
fra kl. 9.30-11.30**

Mød op og få dig en kop kaffe. Vær med til at klippe papirklip, lave postkort mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest drejer det sig om at være sammen med andre mennesker.

En gang om måneden får vi besøg udefra. I juli bortfalder det månedlige indslag.

28. juni

Vi drikker kaffen i Geografisk Have

9. august

”Et barn af Køge” v/Jens Froholdt

Kontaktpersoner:

Birthe Lodahl 74 52 94 93
Margrethe Beck Madsen 75 52 41 85
Lisbeth Sinnet Froholdt 75 52 14 04

Besøgstjenesten

Kontaktpersoner:

Kirsten Müller 75 52 96 70
Lisbeth Sinnet Froholdt 75 52 14 04

Traveture

Traveture i Geografisk Have
Lørdage fra kl. 11.00 -14.00

Vi mødes ved Brændkjærkirken kl.11.00 med madkurv og drikkevarer, som vi vil nyde i Geografisk Have. Her er der mulighed for at gå en tur i haven.

Lørdag den 9. juni

Lørdag den 18. august

Kontaktpersoner: Lisbeth og Jens Froholdt
75 52 14 04

Søndags Café

Søndage kl. 14.30-16.00 i kirkens Sidehus

Kontaktpersoner:

Birthe Lodahl 75 52 14 04
Lisbeth S. Froholdt 75 52 14 04
Margrethe Beck Madsen 75 52 41 85

3. juni

Sommerminder. Hvad for en sommer står klarest i din erindring?

5. august

Min slægt. Hvad husker vi fra vores slægt? Hvad betyder den for os?

Indenlandsk Sømandsmission

Møderne afholdes **torsdage kl. 14.30** hos Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.

2. august

Adresser - gudstjenester

Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agrtrupvej 114, 6000 Kolding.
www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.

Sognepræst Leif Nielsen

Brændkjærgade 49, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 20 55. Træffes efter aftale.
E-mail: leif@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt

Klintevej 44, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 14 04. Træffes efter aftale.
E-mail: lisbeth@braendkjaerkirken.dk

Kordegnekantoret

Agrtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
Mandag-fredag 09.30 - 13.00,
torsdag tillige 15.30-18.00.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Kordegner Jytte Meyer Madsen

Slagelsevej 36, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 31 32

Kirketjener Kaj Thomsen

Østerbrogade 57, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 54 28; i kirken 75 53 00 73

Organist Elsebet Rosing Illum

Marstrup Kirkevej 83, 6100 Haderslev
Tlf. 41 17 38 95; i kirken 75 50 03 73

Tværkulturel rådgiver Kamallesh Biswas

Ingridsvej 44, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 55 89 mobil 23 47 63 06
E-mail: kamallesh@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:

Overlærer Bent Bach Nielsen

Vangen 25, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 96 70

Kløverhøj, kl. 10.30

Tirs. 12. juni	Nadver	Leif Nielsen
Tirs. 26. juni	Andagt	Lisbeth S. Froholdt
Tirs. 10. juli	Nadver	Leif Nielsen
Tirs. 24. juli	Andagt	Leif Nielsen
Tirs. 14. aug.	Nadver	Lisbeth S. Froholdt

Bemærk: Torsdag den 30. august kl.14.00
Høstgudstjeneste i Brændkjærkirken

Teglgårdsparken, kl. 10.30

Tirs. 5. juni	Andagt	Lisbeth S. Froholdt
Tirs. 3. juli	Andagt	Leif Nielsen

Teglgårdsparken, kl. 14.00

Tors. 19. juli	Nadver	Leif Nielsen
----------------	--------	--------------

Bemærk: torsdag den 30. august kl.14.00
Høstgudstjeneste i Brændkjærkirken

Kirkebladet udgives af:
Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:
Leif Nielsen (ansvh.) Christine Refshauge, Lisbeth
Sinnet Froholdt, Birgitte Rosengren, Kirsten Müller
og Jytte Meyer Madsen.

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før december,
marts, juni og september, og deadline for aflevering
af stof er den 20.okt, 20.jan, 20.apr og 20. juni.

Sats, montage og tryk:
From Grafisk
Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

Gudstjenester

Juni

Søndag 3. jun. Trin. søndag (Johs. 3,1-15) 10.30 Lisbeth S. Froholdt
Kirkeband. Religionspædagogisk Center.

Søndag 10. jun. 1. s.e.trin (Lk. 16,19-31) 10.30 Lars Peter Melchiorson

Søndag 17. jun. 2. s.e. trin (Lk. 14,16-24) 10.30 Lisbeth S. Froholdt

Søndag 24. jun. 3. s.e.trin (Lk. 15,1-10) 10.30 Leif Nielsen
Sommergudstjeneste. Årstedskors. FDF's Missionsarbejde.

Juli

Søndag 1. jul 4. s.e. trin (Lk. 6,36-42) 10.30 Leif Nielsen

Søndag 8. jul. 5. s.e. trin (Lk. 5,1-11) 10.30 Lars Peter Melchiorson
IKON

Søndag 15. jul. 6. s.e. trin (Mt. 5,20-26) 10.30 Leif Nielsen
Tværkulturelt Center

Søndag 22. jul. 7. s.e. trin (Lk. 19,1-10) 10.30 Leif Nielsen
Århus Diakonhøjskole

Søndag 29. jul. 8. s.e. trin (Mt. 7,15-21) 10.30 Leif Nielsen

August

Søndag 5. aug. 9. s.e. trin (Lk. 16,1-9) 10.30 Lisbeth S. Froholdt
Dialogcenteret

Søndag 12. aug. 10. s.e. trin (Lk. 19,41-48) 10.30 Lisbeth S. Froholdt

Søndag 19. aug. 11. s.e. trin (Lk. 18,9-14) 10.30 Lisbeth S. Froholdt

Søndag 26. aug. 12. s.e. trin (Mk. 7,31-37) 10.30 Lisbeth S. Froholdt
Konfirmandvelkomst

September

Søndag 2. sep. 13. s.e. trin (Lk. 10,23-37) 10.30 Leif Nielsen
Høstgudstjeneste. Kirkefrokost. Offergang.