

# BRÆNDKJÆR SOGN

K i r k e b l a d



31. årgang nr. 2 • marts april maj 2011

# Lykke er at være elsket som man er

af sognepræst Benjamin König



I begyndelsen af året gik DR1's nye søndagsserie, **LYKKE, i luften. Til min kones store skuffelse går jeg ellers ikke meget op i søndagsserier, men LYKKE har jeg fulgt med i fra begyndelsen af. Serien handler, kort sagt, om tvillingerne Lykke og Thomas som mistede deres forældre i en tidlig alder og under traumatiske omstændigheder. Hver især har de to søskende udviklet måder at leve med smerten. Lykke ved at gøre karriere, Thomas ved at trække sig tilbage, blive depressiv og indesluttet. Lykke får job i SanaFortis, et firma, der udvikler lykkepiller. Firmaet er i gang med at få godkendt en ny antistress pille, som skal sikre firmaets økonomiske fremtid. Det er en serie om nogle mennesker i verdens lykkeligste land, Danmark, om deres lykke og ulykke og kærligheden.**

Serien fik mig selv til at tænke over, hvad lykke er. Helt konkret hvad et kristent bud på lykke er: I det Gamle Testamente blev lykke ofte knyttet sammen med det at være god til at overholde alle Guds bud. Den, der kunne leve efter Guds vilje, måtte være et lykkeligt menneske. Den anden vej rundt var man ikke sendt til at dømme den ulykkelige. Han måtte have gjort noget og dermed var han selv skyld i sin ulykke. I Salme 1 skrives der:

*Lykkelig den, som ikke vandrer  
efter ugudeliges råd,  
som ikke går på synderes vej  
og ikke sidder blandt spottere,  
men har sin glæde ved Herrens lov  
og grunder på hans lov dag og nat. (Sl 1,1-2)*

Den, der kunne alt det var vel nok lykkelig, men det må alligevel have været svært at finde ud af, hvornår man havde gjort nok.

I det Nye Testamente finder man sjældnere ordet

lykke, men det findes også der, f.eks. skriver Paulus i brevet til menigheden i Rom, hvordan han tolker lykken i et kristent perspektiv.

*Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet,  
og hvis synder er blevet skjult;  
lykkeligt det menneske,  
som Herren ikke tilregner synd. (Rom 4,7-8)*

Det er ikke svært at se, at lykke i det Nye Testamente hos Paulus er noget andet end i det Gamle Testamente. For her kan også den prise sig lykkelig, der kom til at træde ved siden af. Den, der ikke kunne holde sig på den smalle sti. Her er vi befriet fra at skulle selv. Vi er derimod sat frie til at bruge vores tid på at se til vores næste, og give den kærlighed videre vi erfarer fra Gud. Når vi kan se at vi, i Guds øjne, er gode nok, som vi er, bliver det nemmere at hvile i sig selv. Når man hviler i sig selv, er der overskud til at dele ud til andre. Så det må være lykke i et kristent perspektiv, at vide sig elsket og grundlæggende accepteret.



# Sangere søges til Brændkjærkirken

## Brændkjærkirken søger 8 sangere til kirkens højmessekor

Der søges 2 sopranner, 2 alter, 2 tenorer og 2 baser.

Sangerne skal medvirke i turnus således at de enkelte sangere møder til hver 2. højmesse. Dog som 4-stemmig kvartet. Ved højtiderne møder alle 8 sangere.

Den enkelte sanger er forpligtet til at medvirke op til 30 gange pr. år.

Herunder medvirkes til 2 årlige koncerter med forudgående prøver for alle 8 sangere.

Arbejdstiden vil ligge søn- og helligdage fra 9.00 til 13.00, således at der øves til højmassen kl. 10.30 og efter højmassen, på det fremtidige repertoire.

Sangerne planlægger i samarbejde med organisten vagtplanen på 2 årlige møder.

Der er gensidig vikarforpligtigelse sangerne imellem.

Vi kan tilbyde en månedsløn på 615 kr. + 12 ½ % i feriepenge.

Vi søger rutine-

rede sangere: nodelæsning vil være en fordel, men ikke en forudsætning for at varetage stillingen. Det vil også

være at foretrække om sangerne kan og har lyst til at påtage sig mindre soloopgaver i højmassen og til koncerter. Brændkjærkirken har en levende og musikglad menighed, og der er plads til mange forskellige slags musik.

Det er menighedsrådets og organistens håb, at sangerne vil medvirke til at udvikle musiklivet i kirken på en levende og kreativ måde.

Hvis der er spørgsmål eller hvis du vil søge en af stillingerne, så kontakt organisten.

Theis Lyng Reinvang  
theis@braendkjaerkirken.dk

Tlf.: 31 18 88 73

Ansøgningsfrist: 5. marts.



## Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens Sidehus kl. 19.00 på følgende dage:

15. marts

6. april

17. maj

## Menighedsmøde

Umiddelbart efter gudstjenesten **søndag den 15. maj** vil menighedsrådet afholde det årlige møde, hvor rådet ifølge menighedsrådsloven skal informere om deres arbejde. I forbindelse med mødet serves kaffe og rundstykker.

*Menighedsrådet*

## Afskedsgave til Leif Nielsen

Som omtalt andet sted i bladet har Leif Nielsen valgt at fratæde sin stilling som sognepræst i Brændkjær sogn.

Menighedsrådet har taget initiativ til en indsamling til sognets afskedsgave til Leif Nielsen, og vi håber mange vil bidrage her til.

Alle, som ønsker at være med i en sådan gave, kan indbetale et beløb på kirkekontoret senest onsdag den 30. marts.

*Menighedsrådet*

# Folkekirkens Nødhjælp

Sogneindsamling søndag den 13. marts.

Indsamlingen starter med gudstjeneste kl. 10.30 og ca. kl.12.00 mødes vi i Sidehuset, hvor der er tilrettelagt lidt mad og hvor indsamlingsbøsser mv. er udlagt på bordene til hver indsamlingsrute.

## Forberedelserne er i fuld gang.

Vi opfordrer alle, som kan være med den 13. marts, til snarest muligt at tilmelde sig for at få sin rute.

Brændkjær sogn har været med alle år, siden Folkekirkens Nødhjælp i 1999 begyndte at afholde sogneindsamlinger – og alle årene med gode resultater. Lad os stå sammen og slå rekorden på 31.000 kr.



Tilmelding kan ske til 20 10 30 60 eller til 51 90 82 23.

Vel mødt søndag den 13. marts.

Poul Wienberg og Povl Verner Hansen

## Kollekter

December måneds indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav 4072,25 kr. og i januar måned blev der i alt samlet 866,50 kr. ind til Gademix.

Menighedsrådet har besluttet at støtte følgende formål i den kommende periode:

**Marts: Folkekirkens Nødhjælp**

**April: KFUM & KFUK i Danmark**

**Maj: Café Paraplyen.**

*Menighedsrådet*

## Højskoleferie 15.-21. maj 2011 på Rønshoved Højskole

Vi var nogle, der ikke troede, der skulle blive nogen højskoleferie fra Brændkjærkirken i år. Men det bliver der. Det er ikke vort eget kursus, men det bliver programmet sandelig ikke mindre godt af. Det er et fantastisk flot program. Tag et i kirkens forhal, og meld dig til så hurtigt som muligt. Der vil også denne gang være mulighed for fælles transport fra Brændkjærkirken og Simon Peters kirke.



*Leif Nielsen*



# Næste kunstudstilling



af Grethe Thomsen, kunstudvalget

*”Hvem fik den vilde idé  
at skabe blomster  
så smukke og sjove  
at de alle ser ud  
som om de skal til karneval?”*

Med denne skæve tanke byder vi velkommen til sommerudstilling. Det er Elisabeth Ewald, der udstiller sine værker af grafikker og fotomanipulationer. Elisabeth præsenterer udstillingen med sine tanker: ”Jeg har valgt at udstille de af mine værker, der har med tro at gøre. Nogle er lette og muntre, andre rummer sorg, smerte og den alvor som også evangeliet handler om. Specielt når vi udfordres af de martyrer, der blev forfulgt og gav deres liv for troen. Det er vigtigt for mig at sige, at i Herrens navn er alt muligt. Og ved tro kan vi alt. Egne kræfter rækker ikke. Tro, Håb og Kærlig er vores livline i en barsk verden der udfordrer os mennesker.” Elisabeth er kendt i Brændkjærkirken, som en ak-



tiv del af menighed. Og så har hun en lille butik længere nede ad Agtrupvej.

Udstillingen kan ses i kirkens sideskib fra **søndag den 29. maj til søndag den 26. juni 2011.**

Der er fernisering efter gudstjenesten den 29. maj, hvor kunstudvalget er vært ved et lille traktement.

## Musikgudstjeneste og farvel til Leif Nielsen

**3. april kl. 10.30**

Søndag den 3. april prædiker Leif Nielsen for sidste gang som sognepræst i Brændkjær sogn. Vi har vidst det et stykke tid; men nu er det altså dagen, hvor vi skal tage afsked med Leif. At det bliver med en musikgudstjeneste er rigtig fint, for musikken har haft en central rolle i Leifs arbejde ved Brændkjærkirken. Jazzsaxofonist Michael Olsen medvirker ved gudstjenesten sammen med kirkens ungdomskor og menighedskoret.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kirkefrokost i Sidehuset. Kom og vær med til at sætte et flot og festligt punktum for Leifs virke i Brændkjær sogn.

*Menighedsrådet*

# Konfirmationer

## 2. april kl. 10.30

Monica Jørgensen Bigum,  
Åstorpvej 101, Christiansfeld  
Anna Bisgaard Bitsch, Hylkedalsparken 6  
Martin Reeckmann Carstensen,  
Herredsvejen 7, Jordrup  
Jakob Dam, Havkrogen 1, Jordrup  
Chris Kiel Friis, Farrisvej 35, Vamdrup  
Charlotte Astrid Ahrensberg Jensen,  
Vadhusevej 6, Vamdrup  
Michael Schæfer Jørgensen, Ndr. Ringvej 23  
Simon Olander Jørgensen, Clemensgade 39  
Anne Cecilie Kristensen, Åbakken 19, Vamdrup  
Jonas Foldager Pedersen,  
Ny Østerbyvej 9, Vamdrup  
Frederik Skov, Lucernehaven 1

## 1. maj kl. 10.30

Maria Bechmann Janken, Haderslevvej 109  
Ane Brokøb Jørgensen, Christian 4 Vej 87  
Andreas Kromann, Brunbjerg 23  
Julie Møller, Brændkjærgade 101  
Mathias Stoustrup Nielsen, Bjert Kirkesti 2B  
Mike Bech Nielsen, Tvedvej 31  
Anne Sofie Jørgensen Petersen,  
Erik Glippings Vej 34  
Pernille Petersen, Grønholtparken 33  
Nikolaj Schytt Rasmussen, Irisvej 11  
Sonny Lund Stormgaard, Tvedvej 31  
Magnus Søgaard, Aagærdet 50  
Henrik Lindhardt Volkertsen, Snerlevej 6  
Mette Hommel Østerlund, Sdr. Kongevej 18

## 20. maj kl. 9.30

Lisa Vork Borchert, Vesterager 25, Almind  
Malte Dalby Christensen, Overbyvej 1  
Michael Vinogradova Christensen, Ryslingevej 78  
Katrine Ringbæk Classen, Carl Plougs Vej 48  
Frederik Dall Jørgensen, Sorøvej 4  
Emil Christian Bjerrum Graversen, Kongehusvej 6  
Ida Schilling Guldager, Ottogade 26

Daniel Anders Hindkjær, Christian 3 Vej 27  
Simon Peder Stald Holdt, Pinjevej 25  
Nanna Kjærboel Jæger, Jovavej 37  
Mathilde Marie Kristiansen, Galgebjergvej 53  
Nicklas Drejergaard Larsen, Vesterled 31, Brørup  
Anne-Gry Højgaard Olesen, Fjordvej 25  
Cecilie Gløe Schousboe, Fjordvej 39  
Camilla Kirstine Schroder, Dyrehavevej 141  
Christian Garner Sixhøi, Venøvænget 6  
Maria Tvede Steffensen, Skovbogade 16  
Julius Jessen Terp, Brynet 48  
Sebastian P. Augustinussen, Sprogøvænget 2

## 20. maj kl. 11.00

Magnus Alexander Almskou, Irisvej 5  
Charlie Andersen, Skovvænget 80  
Marc Damgaard Esbjerg Christensen,  
Nellikevej 46  
Maria Tolboe Christensen, Mariesmindevej 3  
Patrick Ehrgott Henrik Christensen,  
Skovparken 80A  
Søren Frost Clausen, Tvedvej 104  
Christoffer Ford, Frørupvej 15, Christiansfeld  
Tim Henningsen, Tvedvej 27  
Victoria Holm, Karolinegade 1  
Danny M L J Gamborg Jensen,  
Møsråvej 48, Almind  
Sissel Krakau Jensen, Tvedvej 137  
Nana Valentin Jung, Hertug Abels Vej 39  
Jennifer Kalivamuki, Frederik 7 Vej 18  
Trine Riis Kristensen, Dyvekesvej 4  
Morten Østerlund Larsen, Christoffer 2 Vej 22  
Katrine Lautrup, Snerlevej 12  
Cecilia Specht Lyberth, Hertug Abels Vej 46  
Nicklas Leif Dall Mikkelsen, Snerlevej 19  
Freja Øhrstrøm Nielsen, Kongebrogade 50  
Tine Nielsen, Humlevænget 38  
Line Lund Poulsen, Knud Hansens Vej 46  
Louise Meiling Sandal, Brændkjærgade 34  
Lukas Daugaard Schröder, Hertug Abels Vej 48  
Signe Vagner, Anemonevej 3  
Frederik Overby Vinding, Humlevænget 32  
Christian Thaysen Lundt Volkertsen, Snerlevej 8

# Ballonen fløj



af Christine Refshauge

*Herre, du ransager mig og kender mig.  
Du ved, om jeg sidder eller står,  
på lang afstand er du klar over min tanke;  
du har rede på, om jeg går eller ligger,  
alle mine veje er du fortrolig med.  
For ordet bliver til på min tunge,  
kender du det fuldt ud, Herre;  
bagfra og forfra indeslutter du mig,  
og du lægger din hånd på mig.  
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,  
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.*

*Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?  
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?  
Stiger jeg op til himlen, er du dér,  
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.  
Låner jeg morgenrodens vinger  
og slår mig ned, hvor havet ender,  
så leder din hånd mig også dér,  
din højre hånd holder mig fast.  
Siger jeg: »Mørket skal dække mig,  
lyset blive til nat omkring mig«,  
så er mørket ikke mørke for dig,  
natten er lys som dagen,  
mørket er som lys.*

*Det var dig, der dannede mine nyrer,  
du flettede mig sammen i min mors liv.  
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,  
underfulde er dine gerninger,  
jeg ved det fuldt ud!  
Mine knogler var ikke skjult for dig,  
da jeg blev formet i det skjulte,  
blev vævet i jordens dyb.  
Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;  
alle dagene stod skrevet i din bog,  
de var formet, for en eneste af dem var kommet.  
Hvor er dine tanker dyrebare for mig,  
hvor stor er dog summen af dem, Gud!  
Tæller jeg dem, er de flere end sandet,  
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.*

...

*Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte,  
prøv mig, og kend mine tanker,  
se efter, om jeg følger afgudsvej!  
Led mig ad evigheds vej!*

Jeg fik denne salme tildelt sidste sommer da vi var på sommerlejr. Jeg havde gennem den sidste tid mærket distancen til Gud, selv bøn havde jeg svært ved at formulere. Hvorfor var jeg endt her?? Havde jeg ikke gået nok i kirke?? Havde jeg ikke bedt nok, eller bedt om de rigtige ting?? Det kan kun Gud vide – heldigvis.

Mit eget gæt er modgang! Når vi oplever for meget modgang til vi kan overskue det, og så det hele kommer på én gang, kan det være utrolig svært at holde fast ved det eneste, der i virkeligheden kan få os på ret køl igen – sært nok at tænke på.

Jeg følte, jeg var kommet ”så langt ud” i mit åndelige liv at jeg ikke kunne mærke, når Gud ville i kontakt med mig, og jeg kunne ikke længere selv gøre et forsøg på at komme i kontakt med Gud. Det var først, da jeg på denne lejr spurgte om hjælp, at jeg følte Gud talte til mig igen.

Jeg fik salme 139 givet gennem en anden dame, der sad og lyttede på mig. Jeg gik selvfølgelig tilbage til campingvognen, fandt min bibel og slog op på salme 139. Først blev jeg lidt skuffet for det var jo den man altid hører til begravelse – var jeg dog kommet SÅ langt ud!!! Men jeg læste alligevel videre og den gik ”lige ind”. Der var ikke så meget at tage fejl af. Jeg var og er elsket, og ikke mindst så var der én her, der vidste, hvordan jeg havde det og altid vil følge med i, hvad jeg laver, og hvordan jeg har det, kort sagt så ved Han alt om mig. Jeg behøvede ikke længere frygte, jeg var glemt.

Jeg fik også et andet billede. Et billede af en ballon i en lang snor. Ballonen fløj vidt omkring men trods storm og blæst, blev snoren holdt fast så den ikke fløj væk. Det var Gud selv der holdt fast og smilede til mig med ordene: ”jeg elsker dig og er hos dig”.

Pyh ha..... det blev jeg vel nok lettet over at høre. Og denne salme 139 siger det hele så smukt at man får lyst til at læse den igen og igen. Tænk at uanset hvor langt ud eller væk man synes man havner, så er der én, der holder i den gode ende og det er Ham, der så gerne vil os. Han har selv skabt os, flettet os sammen og givet os vores evner. Han kender alle vore dage.

*Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,  
din højre hånd holder mig fast*

# Læseklub om Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager

Fredage kl. 13-14

Kan man få lov at læse om marsmænd i en kirke?  
JAAAAHHHH!

Hvis du går i 4. klasse og kunne tænke dig at læse nogle gode og spændende historier sammen med dine kammerater, er det bare om at melde sig i en fart! Lene Kaaberbøl (der har skrevet Skammer bøgerne) har skrevet de historier vi skal læse, som også er knyttet sammen med en tegneserie. Du behøver ikke være en læsehest i galop for at være med. Vi læser sammen og venter på hinanden. Hver gang snakker vi om historierne, der lægger

op til diskussion, og vi hygger os med lidt at spise og drikke.

Der er plads til 8 børn, som hver får sin egen bog, når vi er færdige med læseklubben.



Vi starter **fredag den 25. februar** og har sidste gang 1. april!

Tilmelding hos Anne Mette

## Fastelavn er mit navn..

**Søndag den 6. marts kl. 10.30**

Børnegudstjeneste for hele familien. Mød gerne udklædt op, også selvom du synger i børnekor og skal medvirke ved gudstjenesten!

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser boller og kage. Der er 3 tønder, så vi har til små og store kræfter.

Fastelavnsboller og kage koster 5 kr.

Vi samler ind til børn ude i verden ved at donere alle penge fra dagens kagesalg til et godt formål. Har

I lyst til at komme med kage eller boller til at sælge, så kontakt Anne Mette. Sidste år endte vi jo med det skønneste kagebord, så lad os gøre det igen i år!



## Godnathistorie

**Tirsdage kl. 17-18.15... og så har vi spist!**

Vi sætter os på puder på gulvet, synger en sang og så er vi klar til godnathistorie. Men først når fortællelyset er tændt! For så er alle schyyyhh...helt stille. Bagefter spiser vi pasta og kødsovs i sidehuset. Det koster ikke noget at spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.

**3. maj** er det en historie for de yngste, men alle er naturligvis velkomne.

**31. maj** medvirker spirekor og børnekor og vi griller bagefter!





# Da Maria skulle være mor

Søndag den 10. april kl. 10.30



af sognemedhjælper  
Anne Mette Meyer

Børnegudstjeneste med spirekor og børnekor! Om den gang, da Maria fik at vide, at hun ventede en lille dreng. Godt at hun først skulle føde til jul, for det var vist noget af en overraskelse. Hun havde mange måneder til at vænne sig til tanken, da overraskelsen over Gabriels budskab havde lagt sig.

Efter gudstjenesten serverer vi en lille lækkerbiskken, som faktisk er en gammel tradition til Maria Bebudelse.

## Børnekoret

Børn i 3.-5. klasse synger i børnekor hver onsdag, 3 klasse synger fra 13-14. 4 klasse synger fra 13-14.30.

Vi synger alverdens forskellige sange, har stemmetræning og danser også i ny og næ.

Vi er to voksne om koret: Theis, organist og Anne Mette, sangpædagog.

Kontakt Anne Mette for tilmelding.

Vi er pt. ca 20 børn.

## Spirekoret

Børn i 1. og 2. klasse øver hver mandag kl. 13-14 i kirken. Vi synger, danser, remser og har det sjovt! Kontakt Anne Mette for tilmelding.

Vi er pt. ca. 40 børn

## Babyrytmik

Der starter nye hold mandag den 2. maj, så kontakt Anne Mette for tilmelding!



## Rytmik for 2-3 årige

mandage fra kl. 15.30-16.15

Der er oprettet rytmikhold for 2-3 årige og deres voksne. Vi synger, leger, danser og har det sjovt med musik og opdagelsesrejse i kirken!

Der er plads til 10 børn og vi starter mandag den 2. maj - 6. juni.

Tilmelding hos Anne Mette.

## Mailingliste om børnearrangementer

Vil I gerne have besked direkte i indbakken om vores arrangementer for børn, så kom på mailinglisten ved at skrive til Anne Mette med besked herom!

## Konserter

### Willy Egmose/Jeppe Schmidt-Olsen Duo

**Mandag den 7. marts kl. 19.30**

Den landskendte Duo har samarbejdet siden 1981 i mange forskellige sammenhænge, kirker, koncertsale, kulturforeninger, jazzklubber, højskoler, korstævner, i indland såvel som udland. Er kendt for deres bearbejdelser af Danske salmer (jazzkoraler). Er også kendt som foregangsmænd for rytmisk musik i kirken, herunder nye rytmiske salmer. Dette bygger dog på kærlighed til traditionen. Spiller i en swingende og medrivende stil, som giver velbehag.

**Entre 100,- ved døren.**



### Povl Dissing m. Kleive & Reiersrud

**Onsdag den 16/3 kl. 19.30**

**– Den signede dag**

Danmarks folkekære sanger og fortolker, Povl Dissing, giver sammen med to af Norges ypperligste musikere, organisten Iver Kleive og guitaristen Knut Reiersrud, en række kirkekonserter, der kræver højt til loftet og flotte omgivelser. Konserterne beskrives som både guddommelige og himmelske.

En koncert hvor de bruger kirkens smukke rum og akustik til at fremføre deres kollektive fortolkninger af nogle af de mest fundamentale og betydningsfulde sange fra den danske salmebog.

**Arrangør: og billetter (198.- kr.)  
FOF-Kolding [www.fof.dk](http://www.fof.dk) eller 7552 6300**



# Rockens historie med Tommerup Efterskole

Tirsdag den 5. april kl. 19.30

## The day the rock started to roll

Velkommen til et møde med de sidste 5 årtiers rockmusik, fra 60'ernes rock'n roll til i dag. Det bliver et show med fuld knald på og masser af fed musik, skabt og fremført af elever fra Tommerup Efterskole.

Det bliver en rundrejse i musikens univers, med talentfulde musikere og dygtige sangere. Musikken er helt i front, kædet sammen af billeder og fortællinger fra de forskellige tidsperioder.

På Tommerup Efterskole er der en lang tradition for at lave gode forestillinger, ofte sammen med skolens teaterlinje. Skolens elever har bl.a. spillet i mange kirker rundt omkring i landet, og er med stort held blev brugt til konfirmandarrangementer, både for børn og forældre.

Alle er velkomne til dette stort anlagte koncertshow.

**Der er gratis entre.**



## Korkoncert

Torsdag den 5. maj kl. 19.00

I anledning af Musikskolens Festuge 2011 afholder musikskolens 4 kor (Spire, Junior, Got Vocal & MGK-koret) fælleskoncert under ledelse af dirigenterne Louise Støjberg, Annelise Fuglsberg og Tenne Ledet Olsen.

**Der er gratis entre**

## GuitarGallakonzert

Onsdag den 4. maj kl. 19.00

I anledning af Musikskolens Festuge 2011 spiller musikskolens guitar elever en flot GuitarGallakonzert med alt fra solonumre til guitar musik for større ensembler.

**Der er gratis entre**



# 3 x Eftermiddage med højskolesangbogen

## FÆLLESSANG

9. marts

6. april

4. maj

Vi fortsætter odysseen gennem Højskolesangbogen.

Og alle, der har lyst at tage med på færden, er velkomne. Vi skal selvfølgelig gense de kendte egne. Men vi skal også udforske nyt land. Vi har en ambition om at nå ud i de fjerneste hjørner af sangbogen. Rigmor Karstoft sørger for en kort præsentation af sangene, og Niels Karstoft er vor sikre kaptajn, når det drejer sig om akkompagnement og indlæring af nye melodier. Der er kaffe og småkager til 5.- kr. Eftermiddagen slutter med ”ønskekoncert”, hvor vi alle får lov at byde ind med ønsker til sange. Velkommen til stemningsfulde eftermiddage med højskolesangbogen.

*Rigmor og Niels Karstoft, Leif Nielsen*



# 2 x Læs en bog

## STUDIEKREDS

25. marts og 6. maj kl. 14.30 i sidehuset.

Fra den meget vanskelige bog af Jan Kjærstad går vi nu over i en anden genre.

Vi mødes igen den 25. marts og har til den dag læst krimien: Drengen i kufferten af Lene Kaaberbøl og Agnete Friis. Selv har jeg læst en af de andre bøger, de har skrevet sammen, nemlig bogen: Et stille umærkeligt drab, hvis handling

havde et rigtig godt idegrundlag, men efter min mening skæmmedes af for mange løse ender.



Til fredag den 6. maj, som bliver sidste gang i forårssæsonen, har vi ikke valgt bog endnu, men jeg vil meget gerne have forslag, enten på [else@oxenvad.dk](mailto:else@oxenvad.dk) eller på tlf. 7550 2423.

*Else Oxenvad*

# 1 x Udflugt

## UDFLUGT

**Onsdag den 11. maj**

Så nærmer vi os foråret, hvor menighedsrådet indbyder til den årlige udflugt. Datoen er dette år fastsat til **onsdag den 11. maj**.

Der er afgang fra busvendepladsen ved højhusene kl. 12.45 og fra Brændkjærkirken kl. 13.00.

Hjemkomst ca. kl. 18.

Tilmelding og betaling for turen til kordegnekantoret senest **torsdag den 5. maj**.

*Udflugtsudvalget*



# 1 x Kvindeløb

## BRÆNDKJÆRKIRKEN I BEVÆGELSE

Med dette slogan på ryggen deltog 6 ”piger” med tilknytning til Brændkjærkirken i kvindeløbet i Geografisk Have sidste år. Vi havde en rigtig hyggelig aften, så vi har tænkt os at gentage succesen igen i år. Men vi vil gerne have nogle flere med, og vi vil gerne have et mangfoldigt heppekor. Hvis du er interesseret i at deltage som løber, så meld dig til Jytte (75 53 00 73) senest den 1. april. Er der stemning for det, så laver vi nogle træningsaftner inden selve løbet, der i år finder sted **onsdag den 8. juni**.

*Jytte Meyer Madsen*

# 4 x om begyndelse

## STUDIEKREDS

**Onsdag 2. marts kl. 10-11, Onsdag 16. marts kl. 10-11, Onsdag 30. marts kl. 10-11,  
Onsdag den 13. april kl. 10-11**

Rigtig mange gange i vores liv begynder der noget nyt. Nye begyndelser kan være forbundet med angst, f.eks. når vi kastes ud i noget, vi ikke helt føler os trygge ved, eller når noget af det gamle og kendte bliver taget fra os. Nye begyndelser kan også være forbundet med glæde, når vi for eksempel lader noget af det gamle bag os og begynder på en frisk. I foråret vil jeg invitere til en studiekreds, hvor vi taler om Begyndelse. Emnet bliver belyst gennem billeder og bibeltekster. Alle er hjertelig velkomne til inspirerende studiekredsformiddage, hvor vi alle spiller med. Der er kaffe og småkager til 5 kr.

*Studiekredsleder: Benjamin König.*

## Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring til:  
Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

## Indenlandsk Sømandsmission

Moderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos Anne Lise Poulsen, Gormsvej 22.

**3. marts**

**7. april**

**5. maj**



## Værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær med til at klippe papirklip, dekorere glas, lave postkort mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest drejer det sig om at være sammen med andre mennesker. Én gang om måneden får vi besøg udefra.

Kontaktperson: Grethe Clemensen 75 53 36 86

## Familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41

Ulla Kildegaard 75 50 21 77

Hanne Christensen 75 50 72 37

Kirsten Müller 75 52 96 70

### 2. marts

Hanne og Lissen: Om at være god ved sin krop.

### 16. marts

Min favoritting – tag en ting med, der betyder noget for dig og lad os høre din historie.

### 30. marts

Gitte Lustrup fortæller om sin vej i kunsten og viser os en vej. Vi skal både lytte og også selv være aktive.

Se mere om Gittes arbejde på: [www.gittelustrup.dk](http://www.gittelustrup.dk)

### 13. april

Vi skal høre om natkirken v/ Kurt Bjerregaard. Vi opfordres til at deltage i natkirken lørdag den 23. april.

### 27. april

Vi mødes i Kvarterhuset kl. 18.00, hvor vi skal spise. Derefter vil Preben fortælle om huset.

### 11. maj

Vi skal spille spil OG evaluere dette halvårsprogram. Husk at tænke over nye ideer til næste års program og hvem, der vil med i programudvalget.

### 25. maj

Vi mødes kl. 18.00 ved Naturskolen i Marielundskoven. Vi cykler (nogle går) en tur i den skønne forårsgrønne skov. Madholdet sørger for madpakker.

## Eftermiddagsmøder

Fredage kl. 14.30 i ulige uger i kirkens Sidehus.  
Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

### 4. marts

”Omsorg i sorgen”

v/ sognepræst Finn Illum

### 18. marts

”Mit liv i min by”

v/ Per Bødker Andersen

### 1. april

”Det gode liv – hvad er det?”

v/ højskolelærer Annemarie Morris,  
Løgumkloster

### 15. april

”Musikken er større end forbrydelsen”

v/ organist Ingeborg Lomholt, Horsens.

Ingeborg Lomholt har i 31 år været organist og korleder i Statsfængslet i Horsens. I modsætning til samfundets fordømmelse af barske forbrydere bag tremmer har hun mødt dem med tillid og menneskelig varme. Musik og sang har været hendes indgangsvinkel til fangerne.

### 29. april

Forårsange m.m.

v/ organist Theis Lyng Reinvang og Brændkjærkirkens kor.

## Lusangi

Gospelkoret Lusangi over i kirken torsdage fra kl. 19.30

Formand og dirigent:  
Christine og Henrik  
Engelbrekt Refshauge

Tlf. 51 80 95 00

[www.lusangi.dk](http://www.lusangi.dk)



LUSANGI  
gospelchoir

# Adresser m.m.

## Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.  
www.braendkjaerkirken.dk  
Kirken er åben for besøgende alle  
hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.



**Sognepræst Leif Nielsen**  
Tlf. 24 49 20 10  
Træffes efter aftale.  
E-mail: leif@braendkjaerkirken.dk



**Sognepræst  
Iben Munkgaard Davids**  
Barselsorlov



**Sognepræst  
Benjamin König**  
Tlf. 29 33 62 03  
Træffes efter aftale  
E-mail: btk@km.dk



**Sognepræst Birgit Fur**  
Tlf. 23 34 28 53



**Kordegnkontoret  
Kordegn Jytte Meyer Madsen**  
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.  
Tlf. 75 53 00 73

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk  
Mandag - fredag 09.30 - 13.00,  
torsdag tillige 15.30-18.00.



**Kirketjener  
Kaj Thomassen**  
Tlf. 42 36 54 28

E-mail: kirketjener@braendkjaerkirken.dk



**Organist  
Theis Lyng Reinvang**  
Tlf. 31 18 88 73  
E-mail: theis@braendkjaerkirken.dk



**Sognemedhjælper  
Anne Mette Meyer**  
Tlf. 51 16 91 01

E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk



**Menighedsrådsformand:  
Poul Wienberg**  
Mejløvænget 18, 6000 Kolding  
Tlf. 51 90 82 23  
E-mail: poul@wienberg.it

## Forsidebilledet

Man siger, at nye koste fejer bedst; men der er også noget om, at nye øjne ser det kendte fra hidtil ukendte vinkler. I forbindelse med en kirkelig handling havde vi besøg af fotograf Ole Worm, der bl.a. tog dette flotte billede af Erik Heides krucifiks på alteret. Set fra den vinkel træder Kristus på korset meget tydeligt frem, og redaktionsudvalget synes derfor at billedet var et oplagt valg til at pryde forsiden her i påsketiden.

*JMM*

## Kirkebladet

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:

Leif Nielsen, Christine Engelbrekt Refshauge, Bent Bach Nielsen, Marianne Kromann og Jytte Meyer Madsen (ansvh.)

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts, juni og sep.; og deadline for aflevering af stof er den 20. okt, 20. jan, 20. apr og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafisk  
Gejlhøvedgård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

# Gudstjenester i Brændkjærkirken

## MARTS

Søndag d. 6.	Fastelavn søndag	10.30	Fastelavnsgudstjeneste (Børn)	Hvorfor dåb?	Anne Mette Meyer /Leif Nielsen
Søndag d. 13.	1. s. i fasten	10.30		Jesu første fristelse	Benjamin König
Søndag d. 20.	2. s. i fasten	10.30		En stor tro	Leif Nielsen
Søndag d. 27.	3. s. i fasten	10.30		Et rige i splid	Benjamin König

## APRIL

Lørdag d. 2.		10.30	Konfirmation af centerklassen		Leif Nielsen
Søndag d. 3.	Midfaste	10.30	Musikgudstjeneste	Mad nok til alle med efterfølgende kirkefrokost og afsked med	Leif Nielsen
Søndag d. 10.	Mariæ bebudelse	10.30	Børnegudstjeneste	Frygt ikke!	Anne Mette Meyer /Benjamin König
Søndag d. 17.	Palmesøndag	10.30		Indtog i Jerusalem	Lars Peter Melchiorsen
Torsdag d. 21.	Skærtorsdag	17.00	Efterfølgende spisning i Sidehuset	Det sidste måltid	Klavs Bo Sørensen
Fredag d. 22.	Langfredag	10.30	Årstidskors	Jesu anden fristelse	Benjamin König
Søndag d. 24.	Påskedag	10.30	Årstidskors	Han er opstået	Birgit Fur
Mandag d. 25.	2. Påskedag	10.30	Mødet med den opstandne		Klavs Bo Sørensen

## MAJ

Søndag d. 1.	1. s. e. påske	10.30	Konfirmation	Thomas mærker efter	Birgit Fur
Tirsdag d. 3.		17.00	Godnathistorier for de yngste		Anne Mette Meyer / Benjamin König
Søndag d. 8.	2. s. e. påske	10.30		Den gode hyrde	Frank Kærgaard
Søndag d. 15.	3. s. e. påske	10.30		Gemmeleg	Benjamin König
Fredag d. 20.	Bededag	9.30	Konfirmation	En stemme i ørkenen	Benjamin König
		11.00	Konfirmation		Benjamin König
Søndag d. 22.	4. s. e. påske	10.30		Afsked	Klavs Bo Sørensen
Søndag d. 29.	5. s. e. påske	10.30		Bed og I skal få	Benjamin König
Tirsdag d. 31.		17.00	Godnathistorie for børn og afslut. med grill		Anne Mette Meyer

## JUNI

Torsdag d. 2.	Kr. Himmelfart	10.30		Tilbage til faderen	Lene Thiim
Søndag d. 5.	6. s. e. påske	10.30		Talsmanden kommer	Iben Munkgaard Davids